

OL'NZIELSTER

Uitgave februari 2019 28e jaargang, nr. 116
Vereniging Dorpsbelangen Oldenzijl en Stichting Nicolaaskerk Oldenzijl

www.oldenzijl.nl/wordpress - www.nicolaaskerkoldenzijl.nl



BESTUUR

Martijn Platzer	secretaris	06-26912635
Gerrit Bodde	penningmeester	0595-433107
Paul de Voigt	lid	06-21860445
Eric Zijp	lid	0595-434925
vacature		

— DÖRPSHOES —
Lutje Brussel

Programma

wekelijks in ons dorpshuis

donderdags eetcafé Ik & Zorg,
17.00 - 19.00 uur

biljarten vanaf 19.30 uur

zaterdag open van 16.00 – 21.00 uur

en verder:

15 maart NL doet
klussen & voorjaars schoonmaak
met gratis dorpsmaaltijd

17 maart F1 race seizoen gaat van start



eerste race in Australië 6.10 uur
dorpshuis open om 5.30 uur
ontbijt tegen kleine vergoeding

22 maart neuten schaiten

Dag

Het vorige nummer van de Ol'nzielster was nummer 115. Zoveel nummers in 28 jaargangen zijn onder mijn verantwoordelijkheid uitgekomen. Het begon met een telefoontje van Fred, met de vraag of het een idee zou zijn een dorpskrant te beginnen. Otto Bronk sloot zich daarbij aan. In de praktijk werd het al snel een eenmansbedrijfje. De eerste ongeveer twintig jaar functioneerde ik als manasje van alles: van de eerste letter op het scherm tot de plof in uw brievenbus. Nu is er een redactieteam: Marja en Liesbeth (tevens webmaster) voor redactioneel werk, Leo (de Vree) verzorgt steeds vaker de foto's, Leo (van Meurs) regelt het drukwerk en dankzij Dick (Knol) komt de krant in uw brievenbus.



Niet vergeten mag worden dat er ook een digitale versie geleverd wordt. Ik denk nu met een gerust hart een stap terug te kunnen doen. Marja neemt het stokje over en daarmee de verantwoordelijkheid voor de Ol'nzielster. Ik dank iedereen die in al die jaren op een of andere wijze een bijdrage heeft geleverd aan de dorpskrant. Mijn bijdrage zal zich de komende tijd beperken tot wat hand- en spandiensten. Het werd tijd het stokje over te dragen. (Frans)

Carbidschieten

Voor het eerst was het carbidschieten niet bij Bouke en Yes aan de Oldenzijlsterweg, maar bij Klaas en Gea op het veldje langs 't Baalkjepad. Ook een prima locatie, zij het met wat minder beschutting. Gelukkig waren de weergoden Oldenzijl gunstig gestemd op Oudejaarsdag. (Een dag later was het een heel ander verhaal: harde wind, striemende regen.) Er is heel wat carbid verschoten en de knallen mochten er zijn! De bieten uit de twee grote 'kanonnen' vlogen soms zo ver, dat ze haast uit het zicht verdwenen. Gelukkig kwam de kerktoeren niet in gevaar, hoewel er een 'onverlaat' was die suggereerde dat dat wel een heel mooi doel zou zijn...



't Was weer gezellig

7 december. Om 20.04 uur, precies op tijd dus, opent Arne-Jan de vergadering. Voorzitter Jolande ontbreekt, want die moet werken. Secretaris Ad zit ergens met de notulen van de vorige vergadering nog in de trein. Een aantal leden heeft zich keurig afgemeld. Geurt ontbreekt ook, omdat hij jarig is vandaag. Dat gaat voor de aanwezigen ongemerkt voorbij.

Uit het verslag dat penningmeester Marten voorleest, blijkt dat de vereniging zo'n € 500 armer is geworden. Het was een duur jaar, waarin ook nog vanwege het negentigjarig bestaan een paalkerstboom aan het dorp zou worden aangeboden, ware het niet dat Bruintje -die misschien hier beter Witje kan heten- dat niet kon trekken. In plaats daarvan komt er een andere feestverlichting.

De kascommissie, bij monde van Marja, is tevreden. De vergadering dus ook. De penningmeester krijgt decharge. Het jaarverslag wordt voorgelezen vanaf een scherm en levert geen vragen op. Tussentijds meldt Arne-Jan nog dat Leon, Peter (de vriend van Vera) en Jeanne en Arjan (die op de Hommesweg zijn komen wonen) lid zijn geworden. Niet slecht voor een klein dorp, zomaar vier nieuwe leden. Het is nog net geen 20.15 uur als de pauze aanbreekt. Tijd voor de roemruchte lootjesverkoop. Frans krijgt te horen dat hij -als erelid- ten onrechte is aangeslagen voor contributie en daarom voor de loten die hij koopt niets hoeft te betalen. Na herhaald aandringen bij veilingmeester Marten levert die schoorvoetend een bundeltje lootjes in ruil voor de bult kleingeld die Frans al heeft klaargelegd.

Verkiezing is het volgende onderwerp. Marja treedt af als lid van de kascommissie en krijgt als dank een bos bloemen. Sietse (Buurma) mag nog een jaar blijven. Yes biedt zich aan als nieuw kascommissielid.

En dan de bestuursverkiezing. Arne-Jan is aftredend en herkiesbaar. Ook Linda heeft zich, kort voor de vergadering, aangemeld als kandidaat voor het bestuur. Aangezien Arne-Jan vindt dat enthousiasme en positieve inbreng altijd beloond dienen te worden en we daar blij mee mogen zijn, besluit hij zich terug te trekken als kandidaat en hoeft er dus niet gestemd te worden. Daarmee treedt Linda aan als nieuw bestuurslid. Met dank voor de bewezen diensten worden de verkiezingen afgesloten met een zak siepels voor Arne-Jan.



Het feestmoment is aangebroken De oudste bewoner van Oldenzijl, erelid Frans, wordt verzocht een stekker in een contactdoos te steken waardoor zes verlichte slingers tussen gevel en het balkon van het dorpshuis oplichten. Een zevende sliert brandt alleen aan hoofd- en voeteneind.



De rondvraag levert geen vragen op en de vergadering wordt om 20.40 uur gesloten.

Maar dan de nazit: de verloting! Dat is me een feest, dat om half elf -als schrijver dezes naar huis wil- nog niet is afgelopen. Wie de hoofdprijs heeft gewonnen, blijft in het duister van de avond voorlopig verborgen. *(Frans)*



Na het spektakel van de verloting volgt uiteraard nog het bingo. Marten draait de ballen, maar de leiding van het spel is deze avond onbetwist in handen van Yes. Zij heeft natuurlijk ook ruime ervaring met het schone bingospel! In de bloedspannende finale om de hoofdprijs (een rondvaart met een rubberboot (RIB), aangeboden door Groninger Seaports) vallen er twee bingo's op hetzelfde moment: zowel Gerrit als Gea hebben het vereiste aantal kruisjes kunnen zetten en hun 'Bingo!' klinkt gelijktijdig, als in stereo! Loten om wie met de prijs naar huis mag, is uiteindelijk niet nodig. Gea ziet zichzelf voor geen goud in een rubberboot en zo is Gerrit uiteindelijk de gelukkige.

De Ploeg

In het kader van het Ploegjaar besteedde Lonneke als docent ckv (culturele en kunstzinnige vorming) aan het Hogeland College met haar leerlingen aandacht aan de schilders van De Ploeg. Drie keer kwamen de leerlingen schilderen/schetsen op locatie bij de kerk, zoals ook de Ploegschilders er vaak op uittrokken. Begin december exposeerden ze hun werk in de Nicolaaskerk. Een expressief en kleurrijk geheel.



Vertrokken, bestemming bekend

Ooit –opa vertelt– was het een vuistregel dat 10% van de Nederlandse bevolking op de verhuistoer was. Dat was nog in de vorige eeuw, lang geleden als je terugkijkt. Maar alles is nu anders. Zoals de nieuwe privacywetgeving. Wat daarvan de gevolgen zijn voor vermeldingen in een dorpskrant is nog wat onduidelijk. Voor alle zekerheid verdoezelen we hierna de exacte gegevens en geven slechts een indicatie van de huidige woonomgeving van de vijf inwoners van Oldenzijl die recent zijn vertrokken. Henk Zuidema woont nu in een verzorgingshuis. Broer Reinder bewoont een bejaardenwoning in een buitenwijkje van Uithuizen. Dolf ter Borgh wilde wat dichterbij de winkels wonen en kreeg binnen twee weken een woning in het centrum van Uithuizen toegewezen. En tenslotte vertrokken

Jaap en Joke Noordam richting tulpenbollen en wonen nu in de polder. Al met al een respectabel aantal vertrokken bewoners op een totaal van zo'n tachtig inwoners. Daaronder gelukkig ook een aantal nieuwen. Het nettoresultaat valt dus nog enigszins mee. *(Frans)*



Jaarvergadering VDO

De jaarvergadering op 25 januari begon met een minuut stilte voor Lammie, Ingrid en Jim-David. Zij overleden in het afgelopen jaar.

Daarna ging de vergadering verder met een uitgebreide agenda, waaruit hier een kleine bloemlezing. (Een uitgebreid verslag staat op onze dorpswebsite www.oldenzijl.nl/wordpress).



De dorpsvisie heeft inmiddels vorm gekregen en zal, na toestemming van gefotografeerde personen, in een kleine oplage worden gedrukt en verspreid. Na een officiële aanbieding natuurlijk. Aan wie? Weten we nog niet. Daarna is het verhaal eigenlijk direct al achterhaald, want de visie is bedoeld als 'levend' document, een document dat steeds zal groeien en worden aangepast. Voor ieder jaar wordt er een speerpunt bepaald, waar nader aan gewerkt gaat worden. In 2019 is dat het onderwerp 'energievoorziening'.

Die toestemming voor foto's heeft alles te maken met de AVG (algemene verordening gegevensbescherming). Ook ons dorp moet eraan geloven. De tekst van onze verordening ligt ter inzage in het dorpshuis en staat op de website.

Louis trad af als bestuurslid/voorzitter. Als dank kreeg hij het boek *Vrede en oorlog*. Martijn liet hem met een vette knipoog weten: 'De titel slaat niet op het bestuur. En mocht je dat wél zo vinden, dan ben je er net op tijd uitgegaan!'



De financiën kwamen natuurlijk ook aan bod. Er zat in de financiële stukken al jaren een niet te traceren fout, terwijl het geld er wel is. Er is nu een soort nulmeting gedaan, zodat we met een schone lei kunnen beginnen. Met Gerrit aan het roer en Bouke en Sietse in de kascommissie komt dat zeker goed.

VDO blijft voorlopig het dorpshuis huren en de prijzen van consumpties worden verhoogd. Onze nieuwe columnist Ciscus schrijft erover in deze krant.

De joker was voor Paul, die bij de vergadering van de ijsclub allang bingo had, maar dacht dat zijn héle kaart vol moest.



En er lijkt weer wat vaart te komen in het driehoekproject, vertelde nieuw toegetroten driehoekcommissielid Arne-Jan.



Nadat er heel wat werd rondgevraagd, werd het introspel gespeeld, gemaakt door Liesbeth. Het leverde een spannende tiebreak op en twee trotse prijswinnaars.

Wisseling van de wacht bestuur Nicolaaskerk

In het bestuur van de Nicolaaskerk heeft een bestuurswissel plaatsgevonden. Marien is afgetreden en Corrie komt het bestuur komt versterken.



De bril van Ciscus: Toets

Tijdens de jaarvergadering van VDO stonden de barprijzen op de agenda. Tot dusverre kostten natte consumpties slechts € 1 en voor buitenlands gedistilleerd moest € 2 worden neergeteld. Of van deze laatste prijs veel gebruik werd gemaakt? Maar goed, er moest geld bij, zowel in de afgelopen jaren als vanaf nu. Het voorstel was om de prijzen te verhogen naar € 1,50. Het werd, na enige discussie, een verhoging naar € 1,50 voor wijn en voor de andere vloeibare zaken naar € 1,25.

En, zoals het hoort, worden de nieuwe prijzen vermeld op het bord en in de prijslijst. Het opmaken van de nota vereist nu wel enige vaardigheid. U moet bijvoorbeeld betalen voor: 1 glas wijn, 7 biertjes en 2 fris.

Dat wordt dan:

$$\{(1 \times € 1,50) + (7 \times € 1,25) + (2 \times € 1,25)\} =$$

$$\{ (€ 1,50 + (7 \times € 1 + 7 \times € 0,25) + (2 \times € 1 + 2 \times € 0,25))\} = (\text{ volgt u het nog?})$$

$$\{€ 1,50 + (€ 7 + € 1,75) + (€ 2 + € 0,50)\} =$$

$$€ 1,50 + € 8,75 + € 2,50 = € 12,75.$$

Geruchten duiken op dat het bestuur van VDO overweegt alle bardienstmedewerkers een rekentoets te laten afleggen. (Ciscus)



naschrift redactie: Of... wie een beetje slim rekt: $9 \times 1,25 = 4 \times 2,50 + 1,25 = 11,25$. Dan nog die wijn erbij (1,50) = 12,75. Gaat wél zo snel! Gelukkig ligt er ook een rekenmachine achter de bar.



Kerstsfeer

Een Groninger vlag is móói, maar dit is haast sprookjesachtig. Woorden zijn overbodig bij dit fraaie plaatje van de nieuwe aanwinst van Klaas en Gea.

We kunnen het nog (steeds)!

De noodkreet van het bestuur wie zich zouden willen inzetten om de kerstmaaltijd te organiseren, heeft een kettingreactie teweeg gebracht binnen onze dorpsgemeenschap. Kennelijk was ik niet de enige die beseftte dat onderbroken tradities vaak voorgoed verdwijnen.



Daarom heb ik gereageerd op de noodkreet. Al snel bleken meer mensen voldoende enthousiast te zijn om de traditie in ere te houden. Dat was het signaal om te starten met de voorbereidingen van, gelukkig, toch weer een kerstmaaltijd. In overleg met Vera werd besloten een niet al te moeilijke meergangenmaaltijd te serveren.





Amuse, vegetarische soep (Vera was direct bereid die te maken) gevolgd door voorgerecht en hoofdgerecht, (gesplitst in wel en niet vegetarisch), een kaasplateautje en tot slot een ijsdessert met stooftjeertjes uit de tuin van Maaïke. Na een dag van voorbereiding en boodschappen doen werd er op 24 december door Trudy en Ad een fraaie kersttafel ingericht met

lampjes, kaarsjes en aangevuld door een aantal prachtige kandelaars van Christine. Ze leken speciaal voor deze gelegenheid gemaakt.

Het was bij binnenkomst van de gasten duidelijk dat deze mooie kerstsfeer zeer gewaardeerd werd. Net als het welkomstdrankje dat geserveerd werd door Raymond, de barkeeper van deze avond.



Daarna kon een ieder 'aan gaan zitten' en werd weldra de amuse geserveerd. Christine, Liesbeth en Vera namen de coördinatie van het serveren en afruimen op zich, bijgestaan door Louis.

Zo voltrok de maaltijd zich in een heel gezellige en ontspannen sfeer. Het was fijn om te ervaren dat we gezamenlijk weer een kerstmaaltijd hadden kunnen toevoegen aan een lange reeks. We kunnen het dus nog steeds! Op naar volgend jaar! Er werden daarvoor al ideeën geopperd.

Hartelijk dank allemaal voor jullie aandeel in deze heel gezellige avond. *Leo (van Meurs)*





Op het moment dat deze Ol'zielster op het beeldscherm staat, is het 14 februari. Buiten schijnt de zon en de temperatuur haalt de dubbele cijfers. Bóven nul wel te verstaan! Hoe anders was het 40 jaar geleden. 'Een sneeuwstorm giert om en over het huis en in de bijkeuken staat zelfs de ijskast te rillen', schreef Henk J. Meijer op 20 februari 1979 in het Nieuwblad van het Noorden. Een aantal fragmenten:

Het huis van de burens staat nauwelijks twintig meter verder. De weg erheen kost vijf minuten. We praten wat lacherig over ons isolement. [...] Maar die woensdag beginnen ook de eerste berekeningen: hoe lang houden we het uit op onze voedselvoorraad? [...]

Melk hebben we genoeg, want bij Hommes staan de koeien op stal. Fien zal een paar liter gaan halen, maar wordt tegengehouden door een enorm sneeuwduin op de oprit van de boerderij. Even later gaan Ger en kleine Axel er op uit en komen triomfantelijk met drie liter terug. [...]

Dan komt Radio Noord met de mededeling dat de telefooncentrales overbelast dreigen te raken. Het wordt ernst. [...] Een ploeg sneeuwruimers met Berend Kramer op de trekker poogt de weg door het dorp vrij te maken. [...]

Pa Bolhuis is het weer al meer dan zeventig jaar de baas geweest en laat zich ook nu niet kennen. Toch maakt hij voor de deur een smak op het spiegelgladde en bikkelharde ijs. Een diepe

vleeswond boven het rechteroog moet eigenlijk gehecht worden, maar de dokter zit oneindig ver, op vijf kilometer afstand in Uithuizen. Nog dagen later tekenen de bloedspatten het spoor van de voortuin naar het achterhuis.

's Avonds komt het bericht over Radio Noord dat de schuur van Ubbens is ingestort. We wapenen ons met schoppen en solidariteit, schuifelen naar de puntgave hoeve en horen dat het een misverstand is: het gaat om de schuur van Jaap Bakker, waar die middag al hard aan is gewerkt. Net als aan de kassen van kweker Kooi, die zijn veranderd in een gigantische sneeuwopslag.

Vrijdag vertrekt een tiental dapperen dwars door het veld richting Menkemaborg naar Uithuizen. Met lege rugzakken doen ze er ruim een uur over. Met volle bepakking duurt de kille terugtocht langer. Maar ze hebben het gehaald! [...]

Op het kruispunt, achter metershoge sneeuwduinen, ligt de smederij van Hans Lourens. Daar staat een gepensioneerde sneeuwblazer op stal. Hans en Martinus sleutelen urenlang aan de sneeuwstofzuiger en zaterdag is hij eindelijk operationeel.

Nu komt ook de bulldozer van de gemeente er door. De weg naar Uithuizermeeden, waar weer treinen rijden, is open! De eerste gestrande reizigers komen in het dorp aan, de Unimog met boodschappen brengt meer dan we op kunnen.

In memoriam

Jim-David.

15 februari 1994 - 1 januari 2019

Colofon

redactie: Oldenzijlsterweg 17, Oldenzijl

tel: 0595-464327

e-mail: marja.spakman@planet.nl

Met bijdragen van:

Leo van Meurs

Frans Aué

Ciscus

Kopij voor de volgende Ol'zielster graag aanleveren vóór 1 juni.