

OL'NZIELSTER

Uitgave oktober/november 2019

29e jaargang, nummer 118

Vereniging Dorpsbelangen Oldenzijl en Stichting Nicolaaskerk Oldenzijl

www.oldenzijl.nl/wordpress/ - www.nicolaaskerkoldenzijl.nl



BESTUUR

vacature	voorzitter	gezocht!!
Martijn Platzer	secretaris	06-26912635
Gerrit Bodde	penningmeester	0595-433107
Paul de Voigt	lid	06-21860445
Eric Zijp	lid	0595-434925

— DÖRPSHOES —

Lutje Brussel

Wekelijks in ons dorpshuis:

donderdags	biljarten vanaf 19.30 uur
	eetcafé Ik & Zorg
	17.00 - 19.00 uur
zaterdags	open van 16.00 – 21.00 uur

En verder:

2 november	natuurwerkdag
29 november	officiële overdracht orgel inloop <i>in dorpshuis</i> vanaf 14.30 uur
30 november	open middag orgel van 12.00 – 16.00 uur
1 januari	0.30-2.00 uur: nieuwjaar wensen

Van A4 naar A5

Als je de tongen in het dorp los wilt maken, moet je iets veranderen aan een o zo vertrouwde verschijning! Dat merkten we toen de vorige editie van de Ol'nzielster onaangekondigd niet meer

op A4-, maar op A5-formaat verscheen. Na 28 jaargangen in groot formaat kromp de krant de helft. Niet helemaal de bedoeling op dát moment maar door een misverstand met de drukker gebeurde het iets eerder dan gepland. En plót-seling, zonder inleidende woorden van de kant van de redactie.

Helemáál onverwacht was het trouwens ook weer niet. Al van de vorige krant werd een proefdruk gemaakt op klein formaat. Die werd op een zaterdag ter beoordeling op tafel gelegd in het dorpshuis. Marktonderzoek! De reacties waren bijna allemaal positief. Daarmee werd A5 een reële optie. Toen dat ook nog eens bleek te kunnen voor minder dan tweederde van de drukkosten, werd het nog aantrekkelijker. Én het scheidt natuurlijk de helft aan papier. Nog beter voor het milieu ook! Of minder slecht... 't is maar net hoe je het bekijkt.



De helft kleiner, maar qua inhoud nog steeds dezelfde volwaardige dorpskrant. Wel stelt het nieuwe formaat andere eisen aan de foto's. In collages met kleine fotootjes worden de afbeeldingen nu wel héél klein. Iets om rekening mee te houden! Overigens is de krant ook altijd terug te vinden op de website, dus wie de foto's graag nog eens full screen wil zien... hij/zij klikke door naar www.oldenzijl.nl/wordpress/

Geboren

In de afgelopen periode kwamen er maar liefst vier kinderen bij in Oldenzijl. De nieuwste boreling is Vigo, zoon van Anske en Wout, die op 25 september werd geboren.



Dik een maand eerder hing de vlag uit bij Ilse en Martijn, ter ere van de geboorte van Renze op 15 augustus.



Aan de Battenweg, bij Mariska en Rick, ging de gezinsuitbreiding met twee tegelijk. Op 22 mei werden Anna en Emma geboren. Zij kwamen een beetje te vroeg om de hoek kijken. Mariska vertelt: 'Emma en Anna zijn een eeneiige tweeling die samen de placenta deelden, maar wel ieder een eigen vruchtzak hadden. Een eigen 'huisje', zogezegd. Toen ik 21 weken zwanger was, bleek dat er sprake was van TTS (tweeling transfusie syndroom).' De bloedsomlopen van beide kinderen waren, via de bloedvatverbindingen die over het gemeenschappelijke placentaoppervlak lopen, met elkaar verbonden. Bij TTS gaat er meer bloed van het ene kind naar het andere kind dan dat er terugkomt. Daardoor komen ze beiden op een bepaald moment zo ernstig in de problemen dat dit zonder behandeling in de meeste gevallen fataal afloopt voor beide kindjes.



Mariska: 'De volgende dag werd ik geopereerd in Leiden, de enige plek in Nederland waar TTS behandeld kan worden. De gedeelde bloedvaten werden gelaserd, zodat er als het ware kunstmatig twee placenta's werden gecreëerd. De operatie zelf was geslaagd, maar helaas trad er wel een complicatie op: beide kindjes kwamen in één vruchtzak te zitten. Daardoor zou er verstrengeling van de navelstrengen kunnen plaatsvinden. Vanaf 28 weken zwangerschap ben ik daarom opgenomen in het UMCG, waar dagelijkse controles plaatsvonden. Uiteindelijk zijn de kindjes met 32 weken en 3 dagen zwangerschap gehaald. Ze deden het gelukkig heel goed, maar omdat ze dus (veel) te vroeg geboren waren, moesten ze nog wel een aantal weken in het ziekenhuis blijven. Eerst twee weken in Drachten, maar daarna was er fijn genoeg plek voor ons in het Martini-ziekenhuis. Op 1 juli zijn we thuisgekomen. Gelukkig gaat het allemaal voorspoedig met de dames.'

Verbijsterde automobilist

Een aantal parkeerplaatsen aan de Oldenzijlsterweg loopt hellend af naar de straat. Een automobilist stapt in zijn auto, die met de kop richting weg staat. Sleutel in het contactslot, koppeling vrij, in de eerste versnelling en de auto komt al in beweging. Ho, stop! De riem moet nog om. Midden op de weg staat een groep bezoekers uit de kerk. Een vrouw gebaart: 'Stop, er komt iets aan van links.' Als de auto is gepasseerd, wenkt ze: 'Rijden maar!' De bestuurder geeft gas, de auto beweegt naar de kant van de weg en staat dan stil, reageert niet op het gaspedaal. Verbijstering bij de chauffeur. Dezelfde aardige mevrouw doet de autodeur open en meldt: 'Uw auto staat niet aan.'



Moi!

Het is een zondagmiddag in augustus. Tim spot het oranje VW-busje van Expeditie Grunnen van RTV Noord. In Oldenzijl! Op z'n sokken rent hij naar buiten, steekt z'n hand op en roept 'Moi!' Het werkt. Ronald Niemeijer stapt uit en onderzocht Tim over zijn kennis van het Gronings.



Een 'dikke ijsco'? Dat weet Tim wel. Die krijgt hij wel eens van zijn oma. Maar wat zijn 'buutscenten'? Tim gokt op kleingeld. Goed bedacht! Maar het is zakgeld. Maakt niet uit. Twee deuren verderop treft de verslaggever Abel en Arne-Jan, die druk aan het opruimen zijn na de verhuizing uit de woonunit, waar ze bijna een jaar hebben gewoond.



Op 1 augustus was het zover dat ze eindelijk konden terugverhuizen naar hun eigen, versterkte, huis. Kort daarna werd de woonunit opgehaald. Het naastgelegen huisje leek toen ineens wel héél kwetsbaar...



Akademiepenning voor Trudy

Eens per twee jaar reikt de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen de Akademiepenning uit aan iemand die zich bijzonder heeft ingezet voor de bloei van de Nederlandse wetenschap. Dit jaar viel de eer te beurt aan Trudy. Op 29 augustus werd de penning aan haar uitgereikt in het Trippenhuys in Amsterdam. 'Dehue krijgt de prijs omdat ze het maatschappelijke debat over belangrijke kwesties in de wetenschap in gang heeft gezet.[..] Ze is van mening dat onderzoekers niet alleen moeten vertellen wát ze hebben gevonden, maar vooral ook hoe ze tot hun conclusie zijn gekomen. Dat principe past ze ook in haar eigen werk toe en ze gaat er graag en frequent over in gesprek met een breed publiek', aldus de KNAW. Op de site van de Rijksuniversiteit Groningen laat Trudy weten: 'De penning is enorm eervol voor mij, maar hij is vooral een steunbetuiging aan de idealen die ik nastreef.'



De geschiedenis herhaalt zich

Ergens in augustus ging de bel aan de Oldenzijlsterweg 17. Op de stoep een man met een brommerhelm in de hand. 'Wilt u een foto van me maken?' Dát vroeg om een nadere uitleg. Het bleek de kleinzoon te zijn van Jan Molenkamp, die tot zijn overlijden in 1991 in het Oude Rechtshuis woonde (Oldenzijlsterweg 13-15).



Jan-Roel liet een foto zien van zijn opa op een solex, een solex die Jan-Roel inmiddels heeft geërfd heeft en helemaal opgeknapt. Hij was ermee komen brommen vanuit Hoogkerk en

wilde heel graag net zo'n foto maken. Zelfde positie, zelfde solex, andere man. Wat een leuk verzoek! Bij een kop koffie bleek Jan-Roel nog veel herinneringen te hebben aan Oldenzijl en de bezoeken aan zijn opa en oma. Aan het eind van de middag stapte hij weer op zijn oude solex en tufte welgemoed terug, naar Hoogkerk, een paar foto's rijker.

Burendag

De jaarlijkse burendag, (dit jaar op 29 september) is iedere keer weer goed voor een nieuw project. Deze keer werd een schutting gemaakt aan de noordkant van het dorps huis. Die geeft wat meer privacy voor de nieuwe bewoners van de appartementen van Ik & Zorg. Zoals altijd gold ook hier: met passen en meten gaat tijd versleten. Maar aan het einde van de rit stond er toch maar een mooie afscheiding! Knap stukje werk!



Passen en meten, het gold ook bij het jeu de boulen.



Na het klussen en boulen was er genoeg buitenlucht opgesnoven. Buiten barbecueën zat er niet meer in, deze keer. Geen probleem voor Gerrit.:



'Het is een gasbarbecue dus hij kan gewoon op het gasstel!' En klaar! Het zag er allemaal prima uit en zo smaakte het ook.



Sport in het dorps huis

Op 7 juli speelden de Oranjevrouwen in de WK-finale tegen het Amerikaanse team. De wedstrijd werd helaas met 2-0 verloren, maar het leverde wel een heel gezellige middag in het dorps huis op. Er wordt overigens váker voetbal gekeken in het dorps huis én ook Grand-Prixwedstrijden. Houd je mailbox in de gaten!



Paaptilsterweg

Het was de bewoners van de Paaptilsterweg al langer een spreekwoordelijke doorn in het oog: de hoge snelheid waarmee sommige auto's, vrachtwagens en trekkers langs de huizen

'broezen'. Toen vorig jaar zomer de kat van Ronnie en Petra werd aangereden en helaas overleed, was de maat vol: er moest iets gebeuren!

Navraag bij de gemeente leerde dat de snelste optie was om zelf met een 'bewonersinitiatief' te komen. Alleen plaatsen van borden was niet voldoende om de straat als 30-km-zone in te richten, er zou ook iets aan de inrichting moeten veranderen. En de hele straat moest hiermee akkoord zijn. Met het oog op de toen nog aanstaande gemeentelijke herindeling zijn de bewoners hier met spoed mee aan de slag gegaan. Al snel kwamen contouren van het nieuwe projectplan tot stand. Het uiteindelijke plan is door iedereen in de straat ondertekend (vanaf de familie Visscher tot en met Van der Maar) en ingediend als officieel bewonersinitiatief. In oktober is de gemeente langs geweest. De inschatting was positief zowel qua geraamde kosten als qua planning. Goed nieuws dus! Daarna begon het wachten...

In maart werden er markeringen op de weg aangebracht waar alle wijzigingen zouden moeten komen. Ook werd bij een aantal bewoners navraag gedaan of dit echt wel de bedoeling was. Daarna werd het geduld wederom op de proef gesteld...

In juli werd maar weer eens contact gezocht: het plan zou nog steeds op korte termijn uitgevoerd worden (gelukkig!). De gemeente en de aanneemer moesten het alleen nog eens worden over de kosten. Na de bouwvak...

Op een zondagavond in augustus ontvingen we een whatsapp-bericht (supermodern, die nieuwe gemeente!) dat ze de volgende ochtend aan de slag zouden gaan. Zo geschiedde!





De werkzaamheden zijn inmiddels afgerond. De straat is volgens plan aangepast door een aantal wegversmallingen. Het wachten is nog op de wegmarkeringen en de 30-km-borden. Martijn: 'We willen jullie alvast bedanken voor het matigen van je snelheid als jullie door onze mooie straat rijden: 30 maakt de buurt weer prettig.'

Voor de wind

Na het nodige voorbereidende werk werd half oktober bij Sietze Buurma begonnen met het oprichten van een kleine windmolen, met een hoogte van vijftien meter en wieken van acht meter. Volgens Sietzes zwager Co gaat deze ene windmolen meer energie leveren dan de twee molentjes, die net aan de overkant van de Eemshavenweg staan, samen. Onder in de paal zitten twee deurtjes, met daarachter een scharnier. Als de molen onderhoud nodig heeft, kan de paal hydraulisch naar beneden geknikt worden en kun je er zo bij. Deze molen heeft geen staartvin, aldus Co



.Glasvezel

Grote rollen met oranje kabel verschenen begin september in het dorpsbeeld. Het bleek

een holle buis te zijn, die om de vijf meter werd gelabeld. Later zou daar de glasvezel doorheen getrokken worden. Na een aantal werkgangen (breed graven, smal dieper graven, buis leggen, dichtgooien, aanstampen en schoonmaken) verdween het circus weer uit Oldenzijl. De kabel komt dóór heel Oldenzijl, maar hij is niet vóór heel Oldenzijl. Alleen de zogeheten witte adressen worden aangesloten. Het kruispunt bij de driehoek werd eerst overgeslagen. 'Te ingewikkeld', vertelde één van de werkers. 'Daar moet eerst weer over vergaderd worden.' We zullen het zien.



Van Oeckelenorgel in de Nicolaaskerk

De werkzaamheden aan het orgel vorderen gestaag. Eind juni begon men met het ombouwen en geschikt maken van de orgelbalustrade. Daarna werd het frame van het orgel geplaatst.

De kerk was veranderd in een werkplaats. Tijdens de Open Monumentendagen konden mensen éven een blik achter de schermen werpen in het inmiddels al maanden gesloten gebouw.



Rondom stonden pijpen, groot, klein, van hout en van metaal en waar je ook keek, overal lag gereedschap. Ornamenten lagen klaar om geschilderd te worden. Die schilderwerkzaamheden startten begin oktober, ook aan de balustrade en het orgel zelf. Als die zover klaar zijn, worden de pijpen geplaatst en kan het intoneren en stemmen beginnen. Dat klinkt als 'een fluitje van een cent', maar niets is minder waar. Het is, van begin tot eind, precisiewerk dat veel geduld vraagt en een hoop tijd neemt. Maar dan héb je ook wat!

Eind november moet alles klaar zijn. De planning is dat op 29 november het orgel 's middags feestelijk wordt ingewijd. **Alle inwoners van Oldenzijl zijn van harte uitgenodigd mee te vie-ren!!** Een aparte u nog, maar houd de datum maar

29 november!

Cultuur aan 't stuur

Ongeveer tachtig mensen deden op 7 september mee aan de fietstocht Cultuur aan 't stuur. Even leek het weer roet in het eten te gooien, maar gelukkig bleef het nagenoeg droog.

Wie in Oldenzijl startte, kon direct de kleine streekmarkt op het plein bezoeken en werd daar enthousiast onthaald door Eric de Rover.



Fietsers kregen een tas mee met route, regio-informatie, iets lekkers en een flesje water. Op tal van plaatsen presenteerden de spelers van Theatergroep Opnieuw hun kwaliteiten. Aan elk optreden was een vraag gekoppeld, waarmee een theaterbon was te verdienen. Eén van de deelnemers vertelt: 'In Uithuizermeeden werden we opgewacht door een popkoor. Even later mochten we aan een rad draaien en zelf een karaoke-optreden verzorgen. Dat ging ons goed af. *Ik heb stiekem met je gedanst* van Toontje Lager lag ons nog vers in het geheugen. In Roodeschool zorgde een vrolijk swingende eenling met twee poppen voor veel hilariteit. Hij maakte met de poppen en al een duik in de berm, maar dit bleek niet bij de act te horen. Is overigens allemaal weer goed gekomen.



Op weg naar kwekerij en kijktuin Aan de Dijk in Oudeschip maakte Vincent van Gogh zijn opwachting. Hij loodste ons naar een bestelbus, waar we met waterverf zijn kunstwerk op de zijkant van de auto moesten aanvullen met onze eigen creativiteit. Via het kerkje van Oosteinde

met twee zangeressen en een accordeonist naar de kerk in Oosternieland, waar het popkoor helaas al was gestopt. Vandaar weer terug naar Oldenzijl. Voor wie zin had, was er aansluitend nog een barbecue in Oosternieland. Na het succes van vorig jaar wederom voor herhaling vatbaar!

Natuurwerkdag

Op 2 november wordt, op initiatief van Landschappen.nl, een landelijke natuurwerkdag gehouden. Oldenzijl doet ook mee, want de singel om de kerk is weer hard aan een onderhoudsbeurt toe. De bomen moeten worden geknot en verder groeit er allemaal opschot onder en tussen de bomen. Van 10.00 tot 15.00 uur zijn vrijwilligers van harte welkom om te helpen met snoeien, knotten en takken opruimen. Aanmelden of nadere informatie bij Christine, christinevriens@gmail.com of 06-53949991. Zie ook www.natuurwerkdag.nl/locatie/onderhoud-beplanting-nicolaaskerk-oldenzijl

Muzikale fietsroute

Voor de zevende keer werd de muzikale fietsroute georganiseerd. Deze keer pas in oktober. Laat genoeg. Maar er wáren mensen die dachten nóg een week extra te hebben om bezetting voor het dorpshuis te regelen... Het kwam allemaal meer dan goed, mede dankzij Linda en haar supercrew! Oldenzijl was één van de tien locaties, waar elk heel uur een klein concertje werd gegeven. In Lutje Brussel was het extra druk, doordat ook de muzikanten van Mja Mera daar onderdak hadden gevonden. Zij en het publiek konden deze keer écht niet in de kerk terecht.



Zes keer traden ze op, Karin Heesen, zang en viool en Peter Rippen, zang, accordeon en piano. Ondanks dat hij zelf een elektronische piano had meegenomen, gaf hij de voorkeur aan de échte piano. Zelfs niet gestemd toch veel mooier, oordeelde Peter. De toehoorders waren lovend. 'We want more', werd er aan het einde geroepen. Of riepen ze nou toch, op z'n Gronings: 'Wie vonden t mooi'?



Colofon

redactie: Oldenzijlsterweg 17, Oldenzijl

tel: 0595-464327

e-mail: marja.spakman@planet.nl

Met bijdragen van:

Linda Bodde

Ciscus

Martijn Platzer

Maaïke van Sinderen

Mariska Twellaar

Christel Uittenbogaard

Leo de Vree

Joyce Kranenburg (RTV Noord)

Dick Stoppels (foto Cultuur aan 't stuur)

RUG (foto Trudy)

Dick Knol (verspreiding)

Liesbeth Span (digitale versie)

Kopij voor de volgende Ol'zielster graag aanleveren vóór 1 februari.

(Bijdragen worden mogelijk ingekort en/of geredigeerd.)